

Niên biểu hình thành và phát triển của Đòng Tiểu muội Thánh Têrêsa Hải đồng Giêsu

Thời Gian	Địa Điểm	Nhân Vật	Sự Kiện
19/08/1877	Thành phố Bỉ	Cha Lô Minh Viễn (Frédéric Lebbe, aka Vincent Lebbe)	Sinh ra
06/11/1895	Hội Truyền Giáo Vinh Sơn	Cha Lô Minh Viễn	Gia nhập Hội Thừa Sai (phát ba lời khấn ngày 1897/11/07)
16/03/1901	Thượng Hải, Trung Quốc	Cha Lô Minh Viễn	Đến Thượng Hải, cuối tháng đến Bắc Kinh
28/10/1901	Bắc Kinh, Trung Quốc	Cha Lô Minh Viễn	Thụ phong linh mục
28/10/1926 Lễ Các Thánh Truyền Giáo	Nhà thờ Thánh Phêrô, Vatican, Roma	Giáo hoàng Piô XI (1922–1939), Giám mục Triệu Hoài Nghĩa (Tuyên Hóa), Giám mục Trần Quốc Thụy (Phần Dương), Giám mục Thành Hòa Đức (Phố Kỳ), Giám mục Tôn Đức Trinh (An Quốc), Giám mục Hồ Nhược Sơn (Đài Loan), Giám mục Chu Khai Mẫn (Hải Môn), Cha Lô Minh Viễn	Chúc phong 6 giám mục người Trung Quốc đầu tiên. Cùng ngày là kỷ niệm 7 năm Giáo hoàng Piô XI lên ngôi, cũng là kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục của Cha Lô Minh Viễn.
11/02/1927 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức	Từ Châu Âu về Trung Quốc	Cha Lô Minh Viễn	Trở về truyền giáo tại Trung Quốc. Trước Chúa nhật lễ lá đến vùng giáo phận An Quốc, Hà Bắc, nhận chức quản hạt Cao Gia Trang
08/07/1927	Tỉnh Hà Bắc	Cha Lô Minh Viễn	Nhập quốc tịch Trung Quốc, được gọi là người Thiên Tân.
10/1927	Tuyên Hóa	Cha Lô Minh Viễn	Thành lập Hội Tiến Hành Công Giáo.

Đông 1927	An Quốc, Hà Bắc	Giám mục Tôn Đức Trinh, Cha Lô Minh Viễn	Đề nghị thành lập dòng tiểu đệ Gioan Tẩy Giả
01/07/1928	An Quốc, Hà Bắc	Giám mục Tôn Đức Trinh, Cha Lô Minh Viễn	Triệu tập hội nghị toàn giáo phận; đề nghị thành lập Hội Dòng tiểu muội Têrêsa Hải Đồng Giêsu.
16/12/1928	An Quốc, Hà Bắc	Giám mục Tôn Đức Trinh, Cha Lô Minh Viễn	Lễ vào nhà tập lớp đầu tiên của dòng tiểu đệ/ chính thức thành lập.
03/10/1929	An Quốc, Hà Bắc	Giám mục Tôn Đức Trinh, Cha Lô Minh Viễn	Khánh thành nhà mới của dòng tiểu muội Têrêsa. Lễ vào nhà tập của lớp đầu tiên gồm 20 người. Bề trên đầu tiên (Viện trưởng) do 樂嘉妹 đảm nhận, nhiệm kỳ khoảng 3 tháng (luân phiên 4 lần/năm).
1929–1940	Đại lục Trung Quốc	Hội Tổ, các tiểu đệ, các tiểu muội	Đáng sáng lập vẫn còn sống khỏe mạnh.
1929–1949	Đại lục Trung Quốc	Các tiểu muội	Nội chiến Trung Quốc, chiến tranh, tị nạn, ly tán. Các chị em tự mở phòng khám, dệt vải duy trì sức sống và nuôi trẻ mồ côi.
03/10/1931	An Quốc, Hà Bắc	20 chị em đầu tiên	Khán lần đầu.
1934	Đại lục Trung Quốc	Cha Lô Minh Viễn	Mở rộng dòng Gioan Tẩy Giả và dòng Têrêsa Hải Đồng Giêsu ra toàn quốc.
03/10/1934	An Quốc, Hà Bắc	寶琳妹 và các chị em lớp đầu tiên	Nhóm chị em đầu tiên khán trọn đời. 寶琳妹 (齊) làm Tổng bề trên đầu tiên, nhiệm kỳ 3 năm.
10/1935	Lâm Thanh, Sơn Đông; Hồng Động, Mã Mục, Sơn Tây	Các tiểu muội	Đến Lâm Thanh, Sơn Đông trợ giúp dòng Giuse; vừa đến Hồng Động và Mã Mục, Sơn Tây truyền giáo.

02/08/1937	An Quốc, Hà Bắc	Cha Lô Minh Viễn	Sự kiện 7/7 (Chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ toàn diện). Cha tổ phụ lập di chúc.
20/08/1937	An Quốc, Hà Bắc	Cha Lô Minh Viễn	Thành lập đội cứu thương ra tiền tuyến. Do chiến loạn, 樂嘉妹 dẫn nhà tập chuyển đến Hồng Động, Sơn Tây; hơn nửa năm sau lại chuyển đến huyện Chu Chí, Thiểm Tây.
03/1939	Tiền tuyến kháng Nhật	6 chị em Giáo hoàng Piô XII (1939–1958)	Theo cha tổ phụ tham gia đội cứu thương ra tiền tuyến (Đại Tự Bình và Diêu Tuyền, thuộc Trung Sơn Điều, Tỉnh Sơn Tây). Hai chị em (愛蘭妹, 德嘉妹) bị quân Nhật ném bom tử nạn trong hang.
1939–1940	Tiền tuyến kháng Nhật	Cha Lô Minh Viễn, 露格妹	露格妹 theo lệnh cha tổ phụ, trong lúc hành quân tinh tâm, tại thánh đường đã chiến, tuyên khấn trọn đời.
1940	Giáo phận Dương Cốc, Sơn Đông	愛德妹(潘)、望德妹(李) và 5 chị em	Hỗ trợ Giám mục Điền Canh Tân (sau này thăng làm hồng y) thành lập dòng Đức Mẹ Trung Hoa; có 3 chị em trở lại Dòng trước khi được giải phóng.
08/03/1940*	Lâm Huyện, Hà Nam	Cha Lô Minh Viễn, Cha Lô Chấn Viễn	Hoàn thành bản thảo luật dòng (bản tiếng Trung và tiếng Latinh).
09/03/1940	Làng Diêu, Hà Nam	Cha Lô Minh Viễn	Bị quân Cộng sản (Sư đoàn Lưu Bá Thành) bắt giữ 40 ngày.
17/04/1940	Làng Diêu, Hà Nam	Cha Lô Minh Viễn	Được Cộng sản thả ra, trong tình trạng bệnh nặng.
08/05/1940	Lạc Dương, Hà Nam	Cha Lô Minh Viễn	Bệnh nguy kịch.

14/06/1940	Trùng Khánh, Tứ Xuyên	Cha Lô Minh Viễn	Ủy viên Tường Giới Thạch phái máy bay riêng đưa ngài đến Trùng Khánh chữa trị.
24/06/1940	Trùng Khánh, Tứ Xuyên	Cha Lô Minh Viễn	21:30 qua đời, an táng tại Núi Ca Lạc. (Có mặt: Hồng y Vu Bân, cha Tào Lập San)
18/07/1940	Tứ Xuyên	Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc	Truy tặng huân chương cho Cha Lô Minh Viễn.
29/11/1940	Trùng Khánh, Tứ Xuyên	Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc	Tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho ngài.
1943	An Quốc, Hà Bắc; Bắc Bình (Bắc Kinh)	Đa số các chị em	Do chiến tranh và khó khăn kinh tế, phần lớn chị em chuyển từ An Quốc về Bắc Bình, nương nhờ vào nông trường của dòng tiểu đệ Gioan Tẩy Giả, nhờ sự giúp đỡ của các anh em.
1948	Vạn Huyện, Tứ Xuyên	露格妹, 林招妹 và các chị em khác	Một số chị em truyền giáo tại Vạn Huyện, Tứ Xuyên và mở phòng khám.
1949–1987	Đại lục Trung Quốc	Đảng Cộng sản	Giải phóng Trung Quốc, Hội Dòng bị tịch thu, tài sản bị chiếm đoạt. Các chị em bị bách hại: bị bỏ tù, bị giết, bị ép hôn, đuổi về nhà. 4 chị em lớn tuổi (真美妹、佳納妹、桂英妹、安納妹) ở lại cô nhi viện. Từ 1949–1987 (38 năm), các chị em ở đại lục mất liên lạc.
1951	Từ Trung Quốc sang Pháp	露格妹, 林招妹	Hai nữ tu người Pháp bị Đảng Cộng sản trục xuất, hồi hương về Pháp.
10/1952	Từ Pháp sang Đài Loan; Tân Trang, Đài Bắc	露格妹, 林招妹	Nhờ sự giúp đỡ của các Cha trong hội SAM, đến Đài Loan truyền giáo, và mở phòng khám Minh Viễn tại nhà thờ của trường

			trung học Hằng Nghị, Tân Trang.
1953	Tân Trang, Đài Bắc (nay là Thành phố Tân Trang)	愛德妹 (潘)、望德妹 (李)	Mua đất tại đường Đại Quan, Tân Trang để xây dựng hội dòng (do hội SAM tài trợ). 愛德妹 và 望德妹 rời dòng Đức Mẹ Trung Hoa trở về dòng Têrêsa (năm 1949 khi đại lục giải phóng, họ đã đưa các nữ tu Dòng Đức Mẹ Trung Hoa thoát nạn qua Đài Loan, 愛德妹 lúc đó là Bề trên của họ).
12/06/1953	Bắc Bình, Hà Bắc	Bề trên 愛理	Từ Bắc Bình gửi thư, chỉ thị cho Hội dòng ở Đài Loan về hội nghị việc Bề trên.
06/1954	Tân Trang, Đài Bắc	文佳妹 (sr Vương)	Khi đại lục giải phóng năm 1949, 文佳妹 đang học tại Đại học Phụ Nhân ở Bắc Bình, các bề trên dẫn dắt các tu sĩ chạy sang Mỹ tị nạn, tiếp tục học (Đại học Saint Mary, Mỹ). Sau khi từ Mỹ trở về Đài Loan, hội ngộ với bốn chị em, tổng cộng 5 người tái lập Hội dòng tại Đài Loan.
1954	Tổng Giáo phận Đài Bắc	Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch	Phê chuẩn Hội dòng chính thức tái lập tại Đài Loan. Phê chuẩn 愛德妹 (Sr Phan) được bầu làm Tổng bề trên đầu tiên tại Đài Loan.

16/05/1956	Tổng Giáo phận Đài Bắc	Khâm sứ Tòa Thánh tại Trung Hoa Lê Bồi Lý; Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch	Khâm sứ Lê Bồi Lý theo lệnh đặc biệt của Bộ Truyền Giáo, gửi văn thư bổ nhiệm TGM Quách Nhược Thạch làm người có thẩm quyền chính thức của dòng Têrêsa (thay thế Giám mục Giáo phận An Quốc, Hà Bắc trong thời kỳ đại lục rơi vào tay cộng sản). Tòa Thánh đồng ý cho dòng tiểu muội Têrêsa thành lập dòng và nhà tập tại Tổng Giáo phận Đài Bắc (theo Điều 497 Khoản 1 Giáo luật).
20/05/1956	Tổng Giáo phận Đài Bắc	Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch	Phê chuẩn dòng Têrêsa thành lập dòng, nhà nguyện nhỏ và các cơ sở từ thiện tại Tân Trang.
26/06/1956	Vatican; Tổng Giáo phận Đài Bắc	Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo Hồng y Agagianian; Thư ký Bộ Truyền Giáo linh mục Mông Địch; Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch	Giáo triều Roma qua Bộ Truyền Giáo gửi thư cho TGM Quách Nhược Thạch tại Đài Bắc, cho phép dòng Têrêsa tại Đài Loan bầu bề trên, thành lập tập viện, và chọn giáo tập.
28/10/1956	Tổng Giáo phận Đài Bắc	Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch	Theo chỉ thị thư Bộ Truyền Giáo ngày 16/05/1956, phê chuẩn dòng Têrêsa và nhà tập được thành lập tại Thành phố Tân Trang.
1957	Thái Sơn, Đài Bắc	Cha Mai Đông Kỳ, 露格妹	Cha Mai Đông Kỳ mời 露格妹 đến nhà thờ Thánh Phanxico Xavie, Thái Sơn truyền giáo.
1958	Thành phố Đào Viên	露格妹	Đáp lại lời mời của giám mục Phanxico Lam Trạch Dân, truyền giáo tại Nhà thờ Thánh Tâm Đức Mẹ, đường Thành Công, Đào Viên (lúc này Đào Viên còn thuộc tổng giáo phận Đài Bắc). Lúc đó đã có chị đệ tử 德來妹 ở cùng 露格妹 tại nhà

			thờ Thánh Tâm Đức Mẹ. Sau này, hội dòng được các cha của hội SAM hỗ trợ tài chính, nên đã đất tại đường Tam Dân, thành phố Đào Viên để xây dựng tu viện.
1958	Sài Gòn, Việt Nam	文佳妹	Đáp lại lời mời của cha Lôi Chấn Viễn, sang Sài Gòn, Việt Nam dạy tiếng Anh tại trường Trung học Minh Viễn.
29/05/1960	Bộ Truyền Giáo Roma	Tổng thư ký Phêrô Tịch Tư Mông Địch; Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII (1958–1963)	Bộ Truyền Giáo gửi công hàm cho đức hồng y Điền Canh Tân, Đài Bắc: phê chuẩn việc chuyển nhà tập của dòng đến thành phố Đào Viên.
14/06/1960	Tổng Giáo phận Đài Bắc	Giám mục Điền Canh Tân	Đức hồng y Điền Canh Tân, giám quản tổng giáo phận Đài Bắc gửi thư cho hội dòng: phê chuẩn chuyển tập viện đến địa điểm hiện tại ở Đào Viên.
08/1960	Thành phố Đào Viên	露格妹, 德來妹 (謝), 貞德妹 (江)	Hai chị em người Đài Loan đầu tiên (德來妹 và 貞德妹) vào nhà tập. Cha Bảo Nhân dòng Phanxico được bổ nhiệm làm cha linh hướng của tập viện.
09/1961	Thành phố Đào Viên	德來妹 (謝)	Vừa định chí thì được bổ nhiệm phụ trách Nhà trẻ Thánh Tâm, Nhà thờ Đức Bà.
10/1961	Thành phố Đào Viên	貞德妹 (江)	Thành lập Nhà trẻ Đức Lan; Sau khi 貞德妹 định chí đã đảm nhận làm hiệu trưởng đầu tiên.
19/05/1962	Tổng Giáo phận Đài Bắc; Tổng Viện Tân Trang	Giám mục phụ tá Thành Thế Quang; Bề trên 愛德妹 (潘)	Giám mục phụ tá Thành Thế Quang miễn cho Hội dòng ngày giữ chay.

12/08/1962	Viện Đào Viên	德來妹, 貞德妹	Hai chị em đầu tiên tại Đài Loan tuyên khấn lần đầu; tập viện xây thêm lầu 1 và lầu 2.
1963	Viện Đào Viên	Cha Vương Huệ Dân; Giáo hoàng Phaolô VI (1963–1978)	Cha phó nhà thờ Thánh Tâm Đức Mẹ ở Đào Viên nhận làm cha linh hướng nhà tập.
03/1964	Bảo Sơn, Tân Trúc; Nhà thờ Song Khê	Cha Trình Vạn Lý thuộc Dòng Tên; 德來妹、烈貞妹 (Trình Thụy Hương)	Đáp lại lời mời của Cha Trình Vạn Lý thuộc dòng Tên, 德來妹、烈貞妹(sau xuất tu) đến nhà thờ Song Khê truyền giáo và quản lí nhà trẻ.
03/1965	Viện Đào Viên		Xây tập viện thêm lầu 3 và nhà nguyện cho nhà trẻ.
08/1965	Nhà thờ Lộc Thảo, Gia Nghĩa	Cha Diệp Do Căn thuộc Dòng Tên; 嘉納妹 (白), 蘭芬妹 (潘)	Đáp lại lời mời của cha Diệp Do Căn thuộc dòng Tên, 嘉納妹, 蘭芬妹 đến nhà thờ Lộc Thảo truyền giáo, quản lí nhà trẻ và phòng khám.
12/06/1968	Viện Đào Viên	望德妹 (李)	Qua đời - một trong 5 vị khôi phục dòng tại Đài Loan.
15/06/1968	Tổng Viện Tân Trang	嘉納妹 (白)	Tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn Gia lần đầu tiên tại Đài Loan; 嘉納妹 được bầu làm tổng bề trên nhiệm kỳ 2 của khóa thứ nhất.
12/08/1968	Viện Đào Viên	嘉納妹 (白)	嘉納家長 và các chị em lớp đầu tiên tuyên khấn trọn đời, 嘉納家長 chính thức nhậm chức.
07/1969	Tổng Viện Tân Trang		Đại hội toàn Gia thảo luận sửa đổi luật dòng.
04/1970	Viện Đào Viên		Xây thêm nhà nguyện, nhà nhỏ và mở rộng Nhà trẻ thêm tầng 2.

1972	1. Nhà thờ Nghĩa Trúc, Gia Nghĩa 2. Tam Hiệp, Đà Bắc	Cha Vương Quý thuộc Dòng Tên; 克琳妹 (黃), 斐德妹 (許)	1) Đáp lại lời mời của cha Vương Quý, 克琳妹 và 斐德妹 đến nhà thờ Nghĩa Trúc, Gia Nghĩa truyền giáo và quản lý nhà trẻ. 2) Đã mua hơn 600 ping (gần 2000 m ²) đất tại Tam Hiệp, Đà Bắc. 3) Dựa vào Hiến Pháp theo chỉ thị "Sắc lệnh Canh tân Hội Dòng" của Công đồng Vatican II, dưới sự hướng dẫn của 嘉納家長, luật dòng được chỉnh sửa để thích nghi, do 瑪利妹 phụ trách đánh máy, biên tập và in ấn, làm thành nền tảng cho đời sống chị em trong dòng (nội quy chi tiết sinh hoạt)
1973	1) Việt Nam (Sài Gòn) 2) Đào Viên 3) Gia Nghĩa	貞德妹 (江) 烈貞妹 (鄒) 賽琳妹 (陳) 斐德妹 (許)	1) Cử 貞德妹, 烈貞妹 rời dòng), 賽琳, 斐德妹 sang Sài Gòn truyền giáo (貞德妹 không lâu sau trở về Đài Loan). 2) Mua thêm hơn 800 ping (khoảng 2,645 m ²) đất tại sân sau Đào Viên. 3) Rút khỏi truyền giáo tại Lộc Thảo, Nghĩa Trúc, Gia Nghĩa. 4) 露格妹 biên soạn " hướng dẫn đời sống " (đối chiếu tinh thần Hiến Pháp với Phúc Âm), các điều khoản được ủy thác cho cha Thẩm Đông Bạch (dòng Tên) của nhà xuất bản Quang Khải in ấn, cung cấp cho các chị em nguồn lương thực tinh thần và tài liệu suy niệm.
1973	Sài Gòn, Việt Nam	文佳妹 (王) 悠媛妹 (許) 斐德妹 (許) 德敏妹 (王)	文佳妹 đã thành lập dòng ở Việt Nam, thu nhận ơn gọi, có 3 ơn gọi thành công (悠媛妹, 斐德妹, 德敏妹), sau đó tổng hội cử 烈貞妹 (đã rời dòng)/賽琳妹/

			斐德妹 qua Việt Nam nhận đệ tử.
--	--	--	------------------------------

Chú giải Nhân vật:

- **Cha Lôi Minh Viễn:** Frédéric Lebbe (Vincent Lebbe), linh mục người Bỉ, sáng lập Hội dòng.
- 露格妹 : Nữ tu người Pháp, một trong những người tiên phong tái lập Hội tại Đài Loan.
- **Tổng Giám mục Quách Nhược Thạch:** Tổng Giám mục Đài Bắc thời kỳ đó, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm người có thẩm quyền chính thức của Hội Đức Lai ngoài đại lục Trung Quốc.
- **Khâm sứ Lê Bồi Lý:** Khâm sứ Tòa Thánh tại Trung Hoa/Đài Loan.
- **Hồng y Agagianian:** Gregorio Pietro Agagianian, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo (Propaganda Fide).
- **Giáo hoàng Gioan XXIII:** Chân Phước Gioan XXIII, người triệu tập Công đồng Vatican II (1958–1963).
- **Giáo hoàng Phaolô VI:** Người kế vị Giáo hoàng Gioan XXIII, tiếp tục Công đồng Vatican II (1963–1978).